

Livet med Gud - *Gud om mandagen*



Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens inspirationsvideo:

- Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad "hænger fast"/ træder frem lige nu?) og hvorfor?

Spørgsmål til samtale (*tal ud fra dine personlige erfaringer*) :

- Hvordan har du Gud med i din hverdag? Bevidst eller ubevidst...
Del dine erfaringer med hvordan du allerede nu har Jesus med om mandagen... måske kan I inspirere hinanden.
- Er det af og til lettere at være kristen om søndagen? Hvorfor/ hvorfor ikke?
- Er der områder af dit liv, hvor det er lettere for dig at lukke Jesus ind end andre? Hvorfor tror du?
- For dig selv (eller fælles): er der noget specielt du vil fokusere på, når du går herfra i dag? Områder af dit liv hvor du vil begynde at lukke Jesus ind? Sider af din personlighed, som du vil lade Jesus arbejde med? Andet...

Bibelvers om emnet:

"Bagfra og forfra omslutter du mig, du lægger din hånd på mig". *Salme 139 vers 5 (om Gud som griber ind i vores liv og hverdag).*

"Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti". *Salme 119, vers 105:*

"Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke de jordiske", *Kolossenserbrevet kap. 3 vers.2*

«Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed.» Første *Johannesbrev 3, 18.*

«og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.»
Første Petetersbrev 5, 7.

Bønner om at have Gud med 24-7:

Bøn tillagt Frans af Assisi.

Herre,
gør mig til et redskab for din fred.
Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse, hvor forurettelsen råder.
Lad mig bringe enighed, hvor spliden råder.
Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe håb, hvor fortvivlelsen råder.
Lad mig bringe lys, hvor mørket råder.
Lad mig bringe glæde, hvor sorg og modgang råder.

Mester,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet
som at trøste,
ikke så meget søge at blive forstået
som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket
som at elske.

For det er ved at give, man får.
Det er ved at glemme sig selv,
man finder sig selv.
Det er ved at tilgive,
man finder tilgivelse.
Det er ved at dø,
man opstår til evigt liv.
Amen.

Giv mig, barmhjertige Gud,

ivrigt at længes efter det, som behager dig,
sandfærdigt at erkende det
og fuldkomment at udføre det,
for at dit navn må være priset og lovet!

Bring orden, o Gud, i mit daglige liv,
lad mig forstå, hvad du forlanger af mig
og giv mig at gøre det på en sådan måde,
som det passer sig, og som det gavner min sjæl.

Led mig, o Gud, vend mit hjerte mod dig;
lad mig føle smerte, når jeg svigter,

og giv mig så viljens kraft til at stå op igen.

Gør mig, Herre min Gud
lydig – uden modsigelser,
fattig – uden mindreværdsfølelser,
kysk – uden snerpethed,
tålmodig – uden knurren,
ydmyg – uden hykleri,
moden – uden borgerlighed,
bevægelig – uden letsindighed,
gudsfrygtig – uden ængstelse,
sandfærdig – uden svig,
godgørende - uden selvforherligelse,
næstekærlig – uden overlegenhed,
opbyggelig i ord og gerning - uden bedrag!

Skænk mig, Herre min Gud,
en forstand, som erkender dig,
ildhu, som søger dig,
visdom, som finder dig,
livsførelse, som behager dig,
udholdenhed, som trofast venter på dig,
tillid, som holder fast ved dig.

Hl. Thomas af Aquin 1225-1274

**Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk**