

# Livet med Gud - *Hvordan taler Gud?*



## Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens inspirationsvideo:

- Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad "hænger fast"/ træder frem lige nu?) og hvorfor?

## Spørgsmål til samtale (*tal ud fra dine personlige erfaringer*) :

- Har du oplevet at Gud har talt til dig? Hvordan? (*kan være på alle måder: at du hørte en stemme, gennem andre, billeder du ser for dit indre, gennem bibelvers, kunst, drømme, naturen, sange mm*)
- Tal om hvordan det kan være, at vi oplever Gud tale forskelligt til os? Tænker I, at nogle måder mere "rigtige" / mere åndelige end andre?
- Tal om, hvordan Gud taler til mennesker i Biblen...taler Gud på samme måde til os moderne mennesker? Har det noget at gøre med stilhed/larmen omkring os?
- Hvordan har Gud konkret talt til dig igennem Biblen (*som er hans direkte ord til os*)?
- Måske kan I sammen prøve at "lytte"/være åbne for Guds tale til næste gang I ses og dele jeres erfaringer... mærk efter hvor du lettest "hører" Gud mm.

## Citat om at høre Gud tale:

*"Gud taler 'i dit sinds teater' og gennem din åndelige høresans – på samme måde som du bruger dit naturlige sind og din naturlige høresans. Mænd betegner ofte Helligåndens indskydelser som 'en mavefornemmelse', mens kvinder taler om 'en dyb indre fornemmelse eller en indre viden'.*

*Men jeg kan ikke understrege det kraftigt nok, at Helligånden ALDRIG siger noget til dig, som er i modsætning til Guds ord",*

Citat af Elizabeth Alves (fra Udfordringen)

## Et andet citat til refleksion:

*"Det er i stilhedens klasseværelse, at Gud udøser sin visdom over mænd og kvinder."*

## En bøn til inspiration:

*"Min Gud, jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig.*

*Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen, for at du skal høre mig.*

*Selv om jeg bare hvisker ganske tyst hører du allerede, for du er i mig.*

*Jeg bærer dig i mit hjerte. Der kan jeg finde dig."*

(Teresa af Avila)

**Bibelvers om emnet:**

*Et eksempel på Gud som taler i den stille susen: 1.kongebog kap.19 vers 11-13*

*Mikas bog kap. 6, vers 8:*

*"Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud".*

*Jeremias kap. 33, vers 3:*

*"Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke kender".*

*Matthæus kap. 22, vers 37-39:*

*"Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv".*

**Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:  
[simonhoel@vineyard.dk](mailto:simonhoel@vineyard.dk) eller se flere informationer på [www.roskildevineyard.dk](http://www.roskildevineyard.dk)**