

Livet med Gud - Kald



Spørgsmål til din egen refleksion efter at have set dagens inspirationsvideo:

- Hvad har gjort indtryk på dig? (hvad "hænger fast"/ træder frem lige nu?) og hvorfor?

Spørgsmål til samtale (*tal ud fra dine personlige erfaringer*):

- Snak om det I har hørt om "kald" og de 2 sider det har (det generelle for alle kristne og det personlige kald) . Hvad tænker I fx om følgende hypotese: *"jo mere livsindgribende/livsændrende kald man får, jo større kaldsoplevelse har man brug for"* eller er det nærmere persontype afhængigt?
- Fylder tanken om "kald" overhovedet noget i dit liv? Hvorfor/ hvorfor ikke... Bruger du andre ord end "kald", men som egentlig er det samme?
- Oplever du at have et kald? Og til hvad?
Brug evt. de 2 citater og bibelversene herunder til at sætte perspektiver på snakken om "kald"...
- **En ide, kun hvis du er tryk ved det og har lyst:**
Hvis du ikke ved hvad dit kald er og gerne vil finde ud af det, så kan I måske tage en snak i gruppen om, hvordan du kan finde ud af, hvad *dit* kald er... hvad ser de andre fx i dig af gaver, evner, hvor du allerede nu virker osv. ?
Du kan også vælge at tale med din præst eller en anden du har tillid til, hvis du ikke ønsker snakken i en gruppe. Eller at be' Gud om at vise dig, hvad dit kald er.

En af Vineyards fælles 10 værdier lyder:

"Vi tror, at alle mennesker er skabt unikt i Guds billede og hver især er kaldede til at give Jesu kærlighed videre med de evner og ressourcer, vi har fået givet. Derfor er det vigtigt for os at investere i at udruste, udvikle og opmuntre hinanden i vores individuelle kald og evner".

"Kaldet har en skabelsesdimension, der bl.a. består af personlighedstype og evner. Der er givet noget til ethvert menneske i skabelsen, som Gud vil, at vi skal genkende og tjene med. Samtidig har kaldet også en forløsningsdimension, der bl.a. består af gaver og passion, hvor Gud virker gennem sin nåde i dig med henblik på andre"

(citat Henrik Holmgaard fra Baptist.dk)

Bibelvers om emnet:

Guds kald kan i helt særlige situationer lyde, så det ikke er til at misforstå. Paulus er et godt eksempel (*Apostlenes Gerninger Kapitel 9 vers 3-6*). Jesus talte direkte til Paulus, så han kunne høre stemmen.

"Trofast er han, som kalder jer; han vil også gøre det" (*1.brev til Thessalonikerne kapitel 5 vers 24*).

"Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre".
(*1.korinterbrev kap. 1 vers 9*)

"Da kom Herren og trådte hen til ham og kaldte ligesom de forrige gange: "Samuel, Samuel!"
Og Samuel svarede: "Tal, din tjener hører!" (*1. Samuelsbog kap.3, vers 10*) – *Læs hele Samuels spændende kaldelse her...*

"Thi sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke" (*Romerbrevet kap.11, vers 29*)

**Har du brug for at komme i kontakt med en præst, så kontakt Simon Hoel:
simonhoel@vineyard.dk eller se flere informationer på www.roskildevineyard.dk**